

399/5

Elkenøre d. 22-1-1998.

Jeg vil nu skrive hvad jeg er blevet fortalt og selv har oplevet i Elkenøre by.

Der var engang da der var en gadebrønd (nr 1 ) den var i brug lige til vi fik vandværksvand i 1985, da blev den fyldt op.

Der var også et gadekær (nr.2) og der lå en smedie lige ved men det er meget længe siden. Albert Hansen havde have lige ud til gadekæret og jorden var meget sort, han sagde det var fra smedien og resterne fra hestehove når de skoede heste. Gadekæret blev fyldt op med murbrokker fra det gamle Søndertoft, da det brændte i 1950. Det lå (nr. 3) og blev genopført uden byen.

Over for gadekæret lå en høker det var købmand og i nr. 10 var der en tømrer. Det blev senere lavet om til 2 lejligheder og Palleshave havde det som arbejderhus, det blev så lavet til en lejlighed da det blev solgt igen.

Der var også en gartner henne på hjørnet, nu "Tåstrupvej nr. 16, han dyrkede bl.a. rosen Barkara.

Der var også en rytterskole, der kom børnene fra Sdr. Tåstrup og Ulslev og gik i skole der var en sti bag om byen " Skolestien" den er nu pløjet op. Skolen købte nogle af gårdene og der boede polske roepiger efter krigen 1918, og siden boede to enlige mænd, den blev vistnok solgt omkring 1950. Tavlen som sad i rytterskolen blev flyttet op i skolen i Sdr. Tåstrup og senere op i den nye Centralskole i Idestrup.

Stine Hansen



L. Gærns Gaert  
brædt 4/6 1905

Ribberfeld brædt  
1/10 1911

Palles Gaert flyttet  
1875. Senng Gaert  
brædt 1880

Pindestifte No 9  
brædt 18/8 1950

Britt Hansen No 8

Møllergaert No 8  
Brædt 1876

Hordning No 7

Poulsen Skifte d. 3-1-1968

A 65/2



