

# FORENINGSLIV

## Indhold

FORENINGSLIV .....	1
Idestrup og omegns Skytte- og gymnastikforening.....	1
Sangforeningen "Euterpe" .....	3
Idestrup sogns Husflidsforening .....	4
Idestrup Badmintonklub.....	5
Idestrup Skakklub 1948 -1989 .....	7
Idestrup Pensionistforening .....	9

## "Idestrup og omegns Skytte og Gymnastikforening" Sangforeningen "Euterpe" "Idestrup sogns Husflidsforening"

I mere end 100 år har der været meget gang i foreninger af forskellig art i Idestrup. Man læse i gamle protokoller og skrifter, der er afleveret på Lokalhistorisk Arkiv, at Foreningsslivet har kunnet samle folk om den aktivitet, den enkelte har haft interesse i. Det er spændende læsning, men inden det er kommet så vidt, er der lagt meget arbejde for at få det hele i gang.

## Idestrup og omegns Skytte- og gymnastikforening

Vi vil nu fortælle om de foreninger, som der findes skrift og billeder af på arkivet, og begynde med de ældste. I en meget gammel protokol, som er indleveret af "Idestrup og omegns Skytte og Gymnastikforening", kan man læse, at foreningen startede den 13.juni 1869. Brave mænd i Ulslev startede foreningen, og disse mænd er



Lars Friis, Jens Kruse, N.P.Jørgensen, Rasmus Wibbert og Niels Olsen. Det vides ikke, hvor der i starten har været skydebane og udøvet gymnastik. Det fremgår ikke af protokollen, og forsamlingshuset er ikke bygget endnu. På landsbasis er der en hovedforening, som den lokale forening har været medlem af, og som følge deraf har foreningen her været med til arrangementer rundt om i Danmark. Formålet ved "De Danske Skytteforeninger" er "ved skydning som idræt og andet kulturelt virke at fremme det folkelige foreningsarbejde".

I 1890 blev Idestrups første forsamlingshus bygget (nu Møllevej 32), og gymnastik kunne nu udøves der. Forsamlingshuset fra 1890 blev hurtigt for lille til at huse de store hold gymnaster. Der planlægges at bygge et større forsamlingshus, som kan rumme de mange aktiviteter, og det bliver indviet i 1901. Til forsamlingshuset blev også bygget en hestestald, og bagved blev

der opstillet skydebane. Sportspladsen er formodentlig også lagt an på dette tidspunkt, så nu kunne gymnastik, boldspil m.m. også foregå der om sommeren. Foreningen "Idestrup sogns Skytteforening" ophører efter, hvad vi kan læse i protokollen, i året 1915, men mon ikke det alligevel har kørt videre på en eller anden måde. Gymnastik har der altid været.



Det er lidt forskelligt, hvad man kan læse angående årstal omkring "Idestrup gymnastikforening", men det er helt sikkert, at der altid har været et stort fremmøde i gymnastikken. Der står blandt andet skrevet : Den gamle gymnastikforening, der blev startet i 1924, har lagt grund til en solid gymnastiktradition, og når man ser på de billeder, der er indleveret til arkivet med store hold, der har været til opvisning, taler det næsten for sig

selv. Samtidig har der også været en forening, der hed "Idestrup Ungdomsforening" med stort set de samme medlemmer som i gymnastikforeningen. Ungdomsforeningen opførte blandt andet dilettant i forsamlingshuset, som ungdommen kunne samles om.

Den 23.maj 1951 beslutter man at lægge de to konkurrerende foreninger sammen, og foreningen kommer nu til at hedde "Idestrup Gymnastik- og Ungdomsforening". Arne Vest Hansen blev ved sammenslutningen foreningens første formand, og i bestyrelsen var endvidere Agnes Dyhr, Asta Olsen, Alis Jensen, Inge Jørgensen, Villy Olsen, Karl Graae, Kaj Hansen og Poul Erik Bonde. Foreningen er på et gymnastisk højdepunkt lige fra de alleryngste til motionisterne med godt 150 aktive gymnaster. Den nye forening kunne foruden gymnastik også lægge ud med håndbold og atletik. Der stod selvfølgelig dygtige delingsførere bag den store interesse. Håndbolden havde også mange spillere med hold, som vandt og rykkede op i de bedste rækker og var kendt som amtets store håndboldspillende forening. Med foreningsnavnet "Idestrup Gymnastik- og Ungdomsforening" kører det videre. Mange aktører, ledere og bestyrelsesmedlemmer har med dette foreningsliv deltaget med stor interesse. I 1972 bliver foreningen lagt sammen med "Væggerløse Gymnastikforening", og kommer nu til at hedde "Idestrup- og Væggerløse Idrætsforening" i daglig tale "IVI".

## Sangforeningen "Euterpe"

En forening af en helt anden art er sangforeningen "Euterpe". Sangforeningen blev startet i året 1896 af lærer Larsen i Ulslev, Ludvig Simonsen og Hans Adrian. Man har haft lyst til at mødes for at synge gode sange, hvilket man kan se på de fine billeder fra deres optræden i forsamlingshuset. Hans Adrian var korets leder. Ved sangforeningens årsfest 1910 i forsamlingshuset var der sat et flot program op, og 500 tilhørere fyldte den store sal. Man kan også læse, at foreningen har været til et stort arrangement i Malmø. Danske folkekor fra Sjælland og Lolland Falster deltog i "Kongsparken". Med stor deltagelse virker sangforeningen "Euterpe" fra 1896 – 1955.



## Idestrup sogns Husflidsforening

"Idestrup sogns Husflidsforening" er en anden gammel forening, som startede op i året 1889 og fortsatte til 2010. Husflidsforeningens første formand var Chr.Larsen, Idestrup. Tilbage i tiden var det vigtigt, at man kunne forarbejde sine brugsting selv og få undervisning i det.

Lokale til undervisning har i de første år af foreningens tid været omskiftelig. Man har fundet



sig til rette, hvor der var plads.

Men i 1910 købte foreningen en grund i Sdr.Ørslev, (nu Topshavevej 4). På grunden blev Husflidsskolen bygget, og der er siden blevet lavet

meget træarbejde. For år tilbage var der mange hold, som blev undervist, børn om eftermiddagen og voksne om aftenen. Der blev lavet mange forskellige ting såsom karleskabe, reoler, strygebrætter, spækbrætter, træskeer, havebænke og meget andet. Det var meget praktisk at kunne have alt det, der skulle

arbejdes, med i foreningens eget hus.

Husflidsforeningen havde også undervisning i kjolesyning, vævning, knipling og finere håndarbejde. Undervisning i disse ting har nok foregået på skolerne. Når vintersæsonen var forbi, blev der holdt stor udstilling i forsamlingshuset over to dage, lørdag og søndag. Den store sal var helt fyldt med alle de dejlige ting, der var arbejdet med i vinterens løb, og efter udstillingen kunne det nu tages med hjem og komme i brug. I dagene, hvor der var udstilling, kunne man også trække i tombola og vinde spændende ting, hvis man var heldig at trække et godt nummer. En gang i vinterens løb er der også blevet holdt andespil, og stort besøg var der til det hele. Idestrup husflidsforening består stadig, men andre interesser har taget over. I de senere år har man ikke samlet så mange hold, men om vinteren bliver der stadig arbejdet med træ og renoveret gamle møbler m.m. i husflidsskolen på Topshavevej.



## Idestrup Badmintonklub

Den 17. december 1942 afholdes stiftende generalforsamling i Idestrup Forsamlingshus, ved hvilken det efter forudgående skriftlig afstemning blandt medlemmerne besluttes at lade Idestrup Badmintonklub overgå til selvstændig klub.

Klubben havde siden starten i 1941 været en afdeling af Idestrup Gymnastikforening.

Der valgtes 5 medlemmer til bestyrelsen. Navnene på klubbens første bestyrelse var O. Poulsen, C. Rasmussen, Fru Grøndahl, Wille Christensen og G. Fog- Petersen.

Som suppleanter valgtes: Ingrid Christensen og Børge Jørgensen. Til spilleudvalget valgtes medlemmerne: Fru G. Rasmussen, Fr. Larsen og Arne Belling. Dette er skrevet frit efter den gamle protokol (første side), som badmintonklubben har afleveret til Lokalhistorisk Arkiv.

Videre kan læses i protokollen: Ved et møde i forsamlingshuset d.2. januar 1943 vælges Ove Poulsen som foreningens formand. Der bliver udfærdiget forslag og love, som skal forelægges medlemmerne til godkendelse på et møde. Det vedtages at bestille 300 medlemskort og 10 kontingentblokke samt at anskaffe en udfordringstavle. Der forhandles med en træner fra Nykøbing F., og der arrangeres kampe med Gedser og Horbelev i januar måned. Der er godt gang i den nye forening. Spilleudvalget har travlt med at sammensætte hold og arrangere turneringer med andre klubber. Der spilles kampe mod Horreby, Egebjerg, Åstrup og Væggerløse blandt andet. Videre kan læses:

Ved bestyrelsesmøde d. 24 maj 1943 besluttes det at holde afslutningsfest i forsamlingshuset søndag d. 30. maj kl.19 med optræden fra scenen af lokale amatører og bal. Biletpriserne er 1,50 kr. for voksne og 1 kr. for børn. Muligvis afholdes festen først den 5. juni.



Møde afholdes den 23. november 1943, hvor det vedtages at afholde en sammenkomst med fremvisning af film "Danmark i fest og farver" og foredrag af Ingeniør Dahl Jensen. Gymnastikforeningens medlemmer blev indbudt. Efter filmen var der dans til Kinomusik.

Badmintonklubben samler mange medlemmer og spillere, som årene går. Der er rift om spillepladserne, og al træning og kampe foregår i forsamlingshusets store sal med en bane, så god tilrettelægning er nødvendig. Der har i flere år også været ønske om, at børn skulle have lov at spille, og det tager sin begyndelse ca. 1950. Børn har stor interesse for at spille, og der bliver indkøbt 4 ketcher til gratis afbenyttelse for børn, som ønsker at spille mod betaling af kontingent. Fri bolde er der også til børn og undervisning om eftermiddagen af en voksen.

Bestyrelse og spilleudvalg har gennem årene gjort et kæmpe arbejde for at få alt til at fungere i klubben. Badmintonklubben har godt tag i Idestrup sogns beboere, børn og unge, og de lidt ældre har benyttet sig af den gode motion og spil. Som følge af den store tilgang i klubben

søger man og får en aftale med skolen om at benytte gymnastiksalen til træning i aftentimerne. I protokollen kan læses mange navne på bestyrelsesmedlemmer og spilleudvalg, som har taget deres tårn med klubarbejdet gennem årene.

Jubilæum: I anledning af klubbens 25-års jubilæum d.17. december 1967 afholdes der d.18.november en dejlig fest i forsamlingshuset. Ved denne lejlighed blev klubbens ældste medlem Laurits Christensen udnævnt til æresmedlem. Laurits Christensen har været med fra starten og er stadig fast tilskuer samt medhjælper ved arrangementer.



*IBK's LF-mestre i mini-puslinge. Bagest fra venstre ses holdleder Dorte Larsen, Ditte Larsen, Claus Pedersen, Lars Hansen og sponsorrep. Benny Jørgensen fra Prima Tugdækning. Forrest Lene Pedersen og Hennign Storm.*

Ligeledes blev der i anledning af jubilæet spillet en turnering mellem Væggerløse, Gødser, Tingsted, Stubbekøbing og Idestrup. Turneringen blev vundet af Væggerløse, som ved festen fik overrakt en jubilæumspokal som klubben havde udsat. De nævnte klubber var inviteret til festen, og der var pæn tilslutning. Disse klubber forærede ligeledes Idestrup Badmintonklub en flot pokal, som vil blive brugt som vandrepokal. Dette var et lille udpluk fra Idestrup Badmintonklubs gamle protokol. Man kan læse mere i protokollen, som opbevares på arkivet sammen med flere papirer fra klubben. Dette var kun de første 25 år af klubbens historie. Idestrup Badmintonklub består stadig her i år 2010.

## Idestrup Skakklub 1948 -1989

I året 1948 var der personer i Idestrup, som havde lyst til at spille skak og fik ideen til at starte en klub.

Onsdag den 29. september 1948 begyndte de, der havde lyst og interesse for skak, at spille. Det står ikke nævnt i protokollen, men spillestedet var formodentlig i Idestrup forsamlingshus. Efter den fjerde spilleaften blev der holdt stiftende generalforsamling, og Idestrup Skakklub blev dannet.

I protokollen står skrevet: Foreningens formål er at virke så stor udbredelse af Skakspillet som vel muligt i Idestrup og omegn. Som medlem kan optages enhver mand og kvinde, der har interesse af spillet. Kontingent til klubben er 5 kr. pr. medlem. 3 mdr. restance medfører, at medlemskabet mistes. Passive medlemmer optages til 2 kr. om året. Børn under 15 år betaler 1 kr.

Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle klubbens interesser. Alle afgørelser sker ved stemmeflertal. Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året i tiden fra 1.- 26. oktober og bekendtgøres med 8 dages varsel. Regnskabsåret er fra 20. oktober til 28. september. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og sekretær og turneringsleder. Tillige 2 suppleanter. Foreningen kan ikke ophæves så længe, der er 5 medlemmer, der ønsker, den skal bestå. Foreningen er upolitisk.

Forhandlingsprotokollen er godkendt af generalforsamlingen.

Hans Th. Boesen, Holger Knudsen, Jens Rasmussen, Jens Bjerre Christensen, Hans S. Jørgensen.

Klubben er nu kommet godt i gang med spillet. Spilleudvalg oprettes, og man er klar til at være med i turneringer. Ved generalforsamlingen 9. oktober 1950 i forsamlingshuset vedtages det at tilslutte sig en Union med 8 stemmer mod 6. Det vedtages at tilslutte sig Arbejdernes Skakklub. Til bestyrelsen blev valgt følgende: Viggo Jensen, Ernst Vestergård, Hans Ove Nielsen, Peter Jørgensen, Astor Larsen, Jens Andersen og Hans Petersen. Hans S. Jørgensen blev genvalgt som turneringsleder.



Den 29. september 1958

holdes et stævne i anledning af

10 års jubilæet.

Der inviteres 16 klubber for at få et stort stævne ud af det.

Igennem årene spilles der mange turneringer og stævner.

For at få lidt ekstra penge i kassen blev der afholdt andespil med lotteri i forsamlingshuset. Det var meget populært i disse år i alle foreninger, og der var stor tilslutning.

Man kan læse i protokollen, at der åbenbart har været stilstand i skakspillet i nogle år.

Den 27.9. 1965 er der efter 5 års pause møde med efterfølgende generalforsamling. Formanden Holger Knudsen bød velkommen til de 13, der var fremmødt. På dagsordenen var der valg til bestyrelsen. Der blev foreslået 3 bestyrelsesmedlemmer mod tidligere 5, hvilket blev vedtaget. Nyvalgt til bestyrelsen blev Viggo Jensen Sdr.Vedby, Knud Rasmussen Sdr.Ørslev, Erik Christoffersen Idestrup. Til revisor blev Bernhard Rasmussen Sdr.Tåstrup og Bjerre Christensen valgt, som suppleant valgtes Arne Rasmussen Sillestrup. Til turneringsleder valgtes Holger Knudsen. Bjerre Christensen skænkede klubben 25 kr. til en præmie.

Der kom nu gang i skakspillet igen med turnering m.m., og nye medlemmer kom til. Klubben kunne nu også stille med et ungdomshold, som var kommet godt i gang og også stillede op til turnering.

I 1973 holdes 25 års jubilæum. På det tidspunkt er det Helge Bjerregård, der er formand. Jubilæumsstævne afholdes i Idestruphallen med deltagelse af 80 spillere, der kom fra klubberne i Nakskov, Nysted, Nykøbing, Gedser og Idestrup. Juniorturneringen var der også deltagere til.

Jubilæumsafslutning blev også holdt i Idestruphallen med spising og uddeling af præmier og vandrepokal. Der var festtaler af Knud Kristoffersen, Arne Olsen, Holger Knudsen og Helge Bjerregård. Ligeledes havde bestyrelsen besluttet at udnævne Holger Knudsen og Knud Kristoffersen til æresmedlemmer for lang og tro tjeneste i Idestrup Skakklub. En hyggelig aften, står der i protokollen.

Videre kan man læse i protokollen, at der er godt gang i klubben, som deltager i turneringer, stævner og mesterskaber. I 1977 søges om tilladelse til at holde møder og spilleaftner i bibliotekslokalet på Krogløvskolen. Det gives der tilladelse til, og der bliver indkøbt velegnede borde.

Det går godt med tilslutningen i skakklubben de næste 8- 10 år, men i slutningen af firserne daler medlemstallet meget. Bestyrelsen kan se, at det samme sker i andre klubber, og det er ikke muligt at få valgt en bestyrelse i Idestrup Skakklub. Der afholdes ekstraordinær generalforsamling den 25.9.1989, kun fire medlemmer mødte op. Efter forudgående debat blev det konstateret: 1) At der ikke kunne vælges nogen bestyrelse og 2) At ingen mente, der var noget formål med at lade klubben "sove" et par år.

Det blev enstemmigt vedtaget at opløse klubben hurtigst muligt.

En del af materialet overlades til Idestrup Skoleskak og andet til klubber i Stubbekøbing, Holeby og Søllested. Regnskabet afsluttes og revideres. Protokoller m.m. afleveres til Lokalhistorisk Arkiv i Idestrup.



## Idestrup Pensionistforening

Spiren til Idestrup Pensionistforening blev lagt den 14. november 1969, da 4 damer, Agnete Graae Jensen, Asta Olsen, Solveig Niclasen og Karen Lykke dannede en gruppe af pensionister, som med jævne mellemrum mødtes for i selskab med strikkesøj, kort og kaffekopper at bringe lidt nyt ind i hverdagen. Møderne blev holdt på Krogløvskolen.

Dette gik meget fint i mange år med hyggelig snak, kortspil og håndarbejde med dertil kaffe, te og kage. Indimellem blev der holdt festlige sammenkomster blandt andet til jul, og som man kan se på billedet, kom der mange for at få en hyggelig eftermiddag.



Ved denne sammenkomst i december 1977 kom børnehaveklassen fra Krogløvskolen på besøg og underholdt med julesange under ledelse af deres lærer Angela Jensen.

November 1979 er det 10 år siden, pensionistgruppen startede møderne på Krogløvskolen. Dagen blev markeret med en lille fest på skolen. Pensionistgruppen havde inviteret borgmester Otto Jensen, skoleinspektør Skov Andersen, formanden for kulturudvalget Friis

Hansen, socialinspektør Nielsen, formanden for skolekommissionen Helge Bjerregård og pedel Helge Nielsen med til fødselsdagsfesten.

Agnethe Graae Jensen, der for ti år siden var med at starte sammenkomsterne for pensionisterne, bød velkommen til pensionisterne og de indbudte gæster, hvorefter hun gav en oversigt over de ti år, der var gået. Borgmester Otto Jensen kom med en hilsen fra byrådet og overrakte en check på 500 kr. til gruppen. De 500 kr. skal anvendes til noget, der kommer pensionistgruppen til gode.

Skoleinspektør Skov Andersen, der beredvilligt stiller lokale til rådighed på Krogløvskolen til gruppens arrangementer, overrakte med sjove bemærkninger to æsker med hver to spil kort.



Poul Jacobsen talte på pensionisternes vegne og overrakte en blomsterhilsen til arbejdsgruppen, der bestod af Agneth Graae Jensen, Karen Lykke, Asta Olsen, Solveig Niclasen og Johannes Brønholdt.

Det blev en hyggelig og festlig aften for de 80 deltagere. Lokale M på Krogløvskolen var festligt pyntet med blomster, lys og flag. Til kaffen blev der serveret rigtig fødselsdagslagkage,

der var pyntet med flag.



Bent Nielsen underholdt på orgel, og slog tonen an til de mange sange, der blev sunget i løbet af aftenen. Lidden Brønholdt underholdt med små muntre optrin og aftenen sluttede med kortspil.

Dette gik fint i mange år, og først i 1983 blev der på opfordring af socialkontoret afholdt en stiftende generalforsamling. Selvfølgelig blev de fire damer foreslået til foreningens første bestyrelse, men af forskellige årsager var det kun Solveig

Niclasen, der kunne modtage valg. Den første bestyrelse i Idestrup Pensionistforening kom til at se sådan ud:



Formand. Kirsten Hansen.

Kasserer. Johs. Brønholdt.

Bestm. H. O. Nielsen.

“” Solveig Niclasen.

“” Inger Erichsen.

Foreningens første arrangement var paradoksalt nok afslutningsfesten, som blev afviklet med sild, lune retter m.m.

Det første års program blev tilrettelagt efter et skema, der holdt i mange år. Program for 1983 – 84: Generalforsamling m. bankospil, foredrag, foredrag, luciaoptog, foredrag, besøg hos menighedsrådet og afslutning. Arrangementerne blev dog efterhånden mere alsidige. F. eks. havde foreningen besøg af Herlev Kammerkor d. 9 april 1983 (pris 4000,00 kr.) Et andet år var der underholdning af Postorkestret fra Nyk. F.

Videre kan nævnes Væggerløse Harmonikaklub og Sydfalster Amatørteater m. revy. Der blev også arrangeret busture m. m.



I 1985 meldte Idestrup Pensionistforening sig ind i Landsorganisationen "De samarbejdende Pensionistforeninger" for at komme ind i det overordnede arbejde for egne vilkår.

Foreningen udsender hvert år, med hjælp fra kommunen, program til samtlige husstande i Idestrup.



Hidtil har foreningens samlingssted været i lokale M på skolen, men i 1986 bliver der bygget til på Krogløvskolen. I den nye bygning er der indrettet et nyt fællesrum, som er stort dejligt og nyt. I tilslutning til fællesrummet er der køkken med god plads. Dette dejlige nye sted kan Idestrups foreninger låne til deres arrangementer, og pensionistforeningen flytter også deres sammenkomster dertil.

Ca. 20 år senere bliver der igen flyttet rundt og renoveret på Krogløvskolen, og fællesrummet flyttet til andet sted på skolen.

Idestrup Pensionistforening flytter nu deres arrangementer i 2004 til Frivilligcentret "Blæksprutten", som har fået en bygning på Østergade 1 stillet til rådighed af kommunen. I denne bygning har der

tidligere været Idestrup Brugs. Kommunen køber bygningen af brugsen og indretter hjælpemiddelcentral, som senere flytter til et andet sted i kommune.

Det er et stort arbejde skiftende bestyrelsesmedlemmer har lagt i foreningen. Der lægges program, laves kaffe, bages, dækkes bord med fine blomster, vaskes op og ryddes op. Et par gange om året arrangerer foreningen gode busture til andre egne. Det er dejligt, der er nogle, der vil påtage sig dette store arbejde, så pensionister kan komme og få en hyggelig eftermiddag eller aften. Det er der kommet ud af, at fire damer startede en gruppe i 1969, og at andre damer og herrer har fulgt det op.