

Sdr. Vedbys Historie fortalt af Lis Jensen Systoftevej 6

Sdr. Vedby er en lille landsby hvor der har været mange aktiviteter. Når vi kommer fra Idestrup, og kører ind i Sdr. Vedby ligger børnehaven på venstre side (Østersøvej 4). Der var vuggestue og børnehave fra 1950 til 1988. Den bliver lukket og børnene bliver flyttet til Idestrup (Vestergade 5).

Fru Dehli var børnehave leder fra 1953 til 1986. Hun var en meget aktiv dame, der var med til at spille dilettant i Idestrup i mange år. Hun sad i Byrådet fra 1966 til 1982 valgt af socialdemokratiet, hun var også med i radioquiz "hvornår var det nu det var" med Arne Myggen og Claus Walter det var i 1972.

På højre side Østersøvej 1 (den Røde Skole) fra 1939 til 1959 var den forskole til den hvide skole Østersøvej 2. Derefter forskole til Krogløvskolen i Idestrup fra 1959 til 1964 hvor alle klasser kommer til Krogløvskolen

Ovre på venstre side i nr 2 "den hvide skole " fra 1854 – 1959. Her kom børn fra Brændt Ege, Skovvejen, Sdr. Vedby, Orupgård, og Kolonien ved Orupgård. Skolen bliver lukket i 1959 og børnene kommer til Krogløvskolen. Så kører man ad vejen op til banehuset Østersøvej 2A som er bygget i 1910 og var banehus fra 1912 til 1957 (S.N.N.B) Folk gik op til banehuset og kørte med toget til Nyk.F. Senere blev der stillet et Læskur op ved Grønsundsvej, så blev der holdeplads der .

I bane huset boede Suhr Rasmussen, han var baneformand og kørte på skinnerne med tre hjulet cykel "Dræsinen" for at se om skinnerne var i orden. (Nu bor Anja og Tonny Andersen år 2007)

Så kører vi tilbage mod Sdr. Vedby fra 1950- 1958 lå der et ishuse på højre side af vejen. Det blev passet af Helga Eriksen fra 1950- 1952, derefter af Eli Jensen fra 1952- 1958, så måtte det ikke være der mere. Så drejer vi af Nykøbing til. På hjørnet lå en smedje fra 1900- 1972. Da vejen skulle udvides blev smedjen revet ned i 1972. I 1900 byggede smeden og han startede som smed fra 1908 og til 1948. I 1948 havde smeden 40 års jubilæum, men han arbejdede dog videre. I 1945 flyttede sønnen Helmer og hans kone Anna hjem. Da mistede smeden Hans Peder Hansen sin kone. Sønnen købte huset og faderen boede hos dem til sin død. Vi fortsætter hen til skyttens hus Grønsundsvej 145. Det var ejet af Orupgård hvor " distriktsjægeren", Otto Petersen boede. Han har skrevet en bog der hedder „Distiktsjægerens dagbog' heri omtaler han Børge og Jørgen. Det er Anna og Helmer Hansen „smedens' to sønner de har også sønnen Søren. Skyttehuset blev i 1974 solgt til Rita og Bernhard Ebbesen som havde huset til 1994. i huset bor nu Stine Henriksen og Fin Petersen. Vi kører tilbage af Grønsundsvej og over vejen til nr. 147 der blev bygget i 1961 af murermester Svend og Lisbeth Lindsten. Der bor Evy og Birthe Tvilling. Så kører vi tilbage og drejer til højre mod Sdr. Vedby Systoftevej nr. 2. dette hus har hørt til Orupgård det er et tofamilies hus hvor der er bygget bagud ud ved hver side. Det blev solgt til

Harald Christensen og Ludvig Otte i 1933 underskrevet af Frederik Tesdorf og senere solgt til købmand Alfred Madsen i 1937. købmand solgte det i 1962 til sin datter Karen og svigersøn Hans. Karen og Hans Schverers sommerbolig.

Systoftevej 4 blev bygget 1961 af murermester Poul Jacobsen og Inger.

1. 12-2003 Bent Tage Tarnbor bor der nu

Systoftevej nr. 6 er bygget af maskinsnedker Rasmus Jensen og Lis.

Systoftevej Nr. 8 huset har Orupgård ejet til 1933 da købte Alfred Madsen af kammerherre Frederik Tesdorf. Fra 1936- 1967 boede Albine og William Skov der. Albine var en dygtig syerske og folk kom langvejs fra og fik syet. Købmand Alfred Madsen solgte det i 1968 til Ruth og Johannes Olsen. I 1999 overtog sønnen Tommy og Dia Schultz det og bor der nu.

Systoftevej nr. 10 der var købmandsforretning fra 1925 købmand Alfred Madsen og Grete til 1957.

Fra 1957 købmand Verner Madsen og Ruth Madsen købmandsbutikken lukkede I - 71985 Ruth og Verner Madsen boede der til 2003 da solgte de huset til Karen og Ross Grange og de bor der nu.

Systoftevej nr. 12 dette hus har også været ejet af Orupgård, det var et to familiers hus. I 1933 købte Harald Christensen det til fodermesterhus af kammerherre Frederik Tesdorf og senere i 1962 solgtes huset til Oda og Jørgen Skov. Nu bor Gitte og Per Lundkvist Mikkelsen der.

På modsatte side Systoftevej 3 bor Gry og Klaus Hermansen, tømrermester.

Systoftevej 5 Karen og Harald Christensens gård, det var en tre længet gård med stuehus, der var i gamle dage karle og piger på gården Harald Christensen var sognefoged. Han viede brudepar og var i mange år i sognerådet.

Karen og Niels Petersen Ottes søn Ludvig Petersen Otte blev gift med datteren fra nabogården Christine (Systoftevej 9) De overtog gården 1906 systoftevej 9.

Orupgård ejer nu Systoftevej 5 alle udbygningerne brændte 20-8-2004, der er nu bygget en staldlænge (nu bor Jeanette og Anders Christensen forvalter på Orupgård)

Systoftevej 7. Huset var ejet af Orupgård som solgte i 1933 til Ludvig Petersen Otte til fodermesterhus, huset var dengang bindingsværk. (nu bor Lis og Hans Olsen her)

Systoftevej 14 blev solgt i 1933 til Ludvig Petersen Otte, dengang var Orupgård også ejer af det hus, nuværende ejer er Ruth Jørgensen og det lejes ud til Susan Ålborg og Ulrik Wahlkvist.

Side

3 Efter nr 14 var der i gamle dage en skole sti som gik ned til kolonien på Orupgård, på vejen derned lå et 1 families hus og et 2 families hus, arbejder huse til Orupgård, husene blev revet ned i 1974.

Systoftevej 16 gården der var ejet af Topp familien og senere af Fritz Jørgensen han har mange køer og grise indtil ca. 1980, så solgte han sine køer og lejede staldene ud til Mogens Olsen til hans heste fugle og fjerkræ. Børnene fra Nykøbing kom ud og red på hestene om eftermiddagen, og så striglede de dem også. Om sommeren havde Mogens hestene og alle sine fugle nede ved Sillestrup strand så børnene der holdt ferie i sommerhusene kunne ride på dem nu for et par år siden solgte Mogens Olsen alle sine heste. Gården ejes nu af Ruth Jørgensen.

På modsatte side Systoftevej 9 boede Christine Ludvig Petersen Otte. Da deres søn Otto Otte blev voksen giftede han sig med genboens datter Systoftevej 16 Anna Topp. De giftede sig i 1935 og i 1938 fik de datteren Rita og i maj 1942 fik de en søn, men havde den sorg at sønnen døde i januar 1942. Anna og Otto Otte havde lige overtaget gården i 1942 da Otto Otte døde i november 1942.

Anna, Christine og Ludvig Petersen Otte drev gården sammen Ludvig døde i 1950 Anna havde mødt Adolf Billyk de blev gift i 1950 og drev gården videre. Christine Otte blev boende hos dem til sin død. Anna og Adolf Billyk fik en datter som hedder Marianne og da Marianne blev voksen blev Marianne og Carsten gift. De overtog gården efter Anna og Adolf Billyk i 1976 .

Marianne er lærer på Krogløvskolen i Idestrup. Carsten arbejder på golfbanen. Jorden er forpagtet ud.

Anna og Adolf Billyk flyttede og købte hus på Systoftevej nr. 3.

Systoftevej 18 huset på modsatte side der hørte til Krogs gård der boede Olga og Viktor Jensen i mange år. det blev solgt i 1996 til Ruth Jørgensen og der er nu lejet ud til Birthe Christiansen som bor der.

Systoftevej I I Ryttergården på modsatte side Da Else og Sven Frederiksen i 1942 overtog gården købte de samtidig gården Skovlunde på Sdr. Vedby skovvej. De dyrkede tobak på jorden under la-igen og efter krigen plantede de frugttræer. Den frugtplantage gav meget arbejde til damerne på Skovvejen der gik hjemme. I 1960 solgte de al jorden til byggegrunde „Skovlunde" der bor Bente og Arvid Jensen. Ryttergården i Sdr. Vedby som Else og Sven Frederiksen havde brændte i 1953, men stuehuset blev reddet. Det var børns leg med tændstikker. Gården ejes i dag af Ida og Torben Frederiksen.

Systoftevej 13 der blev bygget i 1910 som aftægtshus til Ryttergården ejes fra 1965 til 2008 af Tove og Ernst Haugård Jensen . 1-3-2008 sælges til Signe Larsen og Jacob Wieth.

Systoftevej 15 har været fodermesterhus til Kroghs gård ejes nu af Mona og Kim Lauritsen 1987 på modsatte side Systoftevej 20 „har været Krogh gårdens for nogle år siden ' Inger og Thorkild Kroghs børnebørn brødrene Peter og Anders Lund Side 4 Madsen, kendt fra TV. Er Kirsten deres datter og svigersøn Madsens drenge.

Gården ejes nu af Eva Munch Kofoed og Arne Christensen lærer på Krogløvs skolen,
og jorden er solgt fra til Ida og Torben Frederiksen