

B1938 – Fra B.1938's Sportsavis som blev udgivet i perioden 1999 til 2003 – Redaktører var Peter Vest Hansen, Bjarne Mejborn og John Rasmussen

Artiklerne fra "Det nostalgiske hjørne" er skrevet af Peter Vest Hansen

### "Sportsavis", august 1999:

Som navnet siger, blev klubben stiftet i 1938. Den 3. august blev der holdt stiftende generalforsamling i Sildestrup, og klubben fik navnet 'Boldklubben Frem 1938'. I 1942 blev dette forkortet til B 1938, som vi stadig kalder os i daglig tale.

Helt præcist hedder klubben i dag 'Idestrup Boldklub af 1938'. Et navn den har haft i hvert fald siden 1957, ja måske siden 1945, hvor lovene blev revideret, uden dog at blive ført til protokols.

B 1938 var imidlertid ikke den første fodboldklub i Idestrup. På en pokal i klubhuset står indgraveret: Idestrup Boldklub — 10- års jubilæum — 1931.

Heraf kan man vel udlede, at der er blevet spillet fodbold i Idestrup siden 1921, og at pokalen enten er en ubilæumsgave eller en præmie ved et jubilæums stævne.

Desværre eksisterer protokollerne fra den gang ikke mere, men så vidt 'Det Nostalgiske Hjørne' har fået fortalt, måtte den oprindelige 'Idestrup Boldklub' lukke på grund af uløselige økonomiske vanskeligheder, hvorefter man startede op i et nyt navn.



B 1938's førstehold anno 1940. Stående fra venstre: Helge Schur, Wille Larsen, Jørgen Olsen, K. E. Andersen (Knokke), Helge Christensen og formand Thorvald Hansen.

I midten: Carl Hansen, Verner Nielsen og Knud Ringsing. Forrest: Eskild Lund, Ville Christensen og Holger Løj.

### "Sportsavis" December 1999:

Der blev arbejdet hurtigt og effektivt lige fra starten i den nye klub. I referatet bestyrelsens første møde står således: 'Der blev vedtaget at afholde fodboldstævne og bortlodning og Bal i Bræddehytten den 21. 8. 1938. Gevinster ved bortlodning: et Armbåndsur en Rejsekuffert og et Fotografiapparat. Samtlige Klubber bliver inviteret.' Fodboldstævne og bal med 11 dages varsel! Man fristes til at fro, at der var blevet gjort en del benarbejde i forvejen, men der er intet nedfældet om det. Desværre er der heller ikke senere i protokollen skrevet noget om, hvorledes fodboldstævnet og ballet forløb.

Andre arrangementer med kort forberedelsestid: 'Ved et Bestyrelsesmøde d. 25/10 1938 blev det

vedtaget at afholde andespil i Idestrup Forsamlingsbygning den 4. november d.a., samt bal den 27. november d.a.' Desværre er det alt, hvad vi får at vide om de to arrangementer. Om forberedelsernes omfang og arrangementernes forløb står der intet



Referat af stiftende generalforsamling

Det første projekt med længere forberedelsestid er opførelsen af et diletantstykke. Den 10. november vedtoges det at opføre folkekomedien 'Den skrækelige Familie', og d. 11. januar 39 kan vi læse mere om hvornår og hvordan: 'Ved et Bestyrelsesmøde blev vedtaget følgende:

Data for Opførelse af Dilettant:

- Generalprøve torsdag den 9/2 Kl. 8.
- Premiere søndag den 12/2 Kl. 8.

Pris for Voksne 50 Øre.

Ligeledes vedtoges det at indbyde de aldersrentenydende i sognet til at overvære generalprøven.

## Sportsavis 2. årgang nr. 2, august 2000

Som tidligere fortalt måtte man i klubbens første år leje bane hos de lokale bønder. Først hos Alfred Løj og senere hos Niels Nielsen begge i Sillestrup. Og det var ikke nogen billig affære. I 1942 kostede det kr. 250,- frem til 1. juli.

Netop i disse år skete der store fremskridt på banefronten. Sportspladsen i Idestrup var blevet anlagt og kunne tages i brug i 1943. Indvielsen skete under stor festivitas med fælles indmarch med deltagelse af skytteforeningen, gymnastik- og ungdomsforeningen og naturligvis fodboldklubben. Efterfølgende var der fest samlingshuset, og det siger sig selv at det var en stor dag for foreningerne.

Ikke alene betød det at man fik et fast tilholdssted, hvor man kunne sige at 'her hører vi hjemme', det betød også at man nu kunne klæde om indendørs. Nemlig i den røde hestestald, som lå bagest på forsamlingshusets parkeringsplads, omtrent hvor hallens omklædningsrum nu ligger. Eller der kunne klædes om under scenen i forsamlingshuset, hvor der ovenikøbet var en bruser – Kold forstås



*Omklædningsfaciliteter indtil 1943 i læ bag en busk*

Disse omklædningsforhold blev der ikke ændret på før Idestrup Centralskole blev indviet i 1959, og man kunne komme i rigtigt bad med varmt vand.

Det var fine baneforhold man fik dengang i 1942, og der skulle naturligvis passes på den. I 1944 gik sognerådet på et møde med til at opstille ræk og mølle ved indgangen, 'så at ulovlig Færdsel over Banen kan hæmmes'. Sognerådet gik i øvrigt samtidig med til at anskaffe målnet.

Den nye sportsplads er den, vi kender som skolebanen i dag, og den næste udvidelse blev taget i brug i efteråret 1970. Det var dog en meget lille udvidelse, hvorfor den blev døbt 'Frimærket'. Det var her på 'Frimærket', som nu er overtaget af SFO, at klubben fik sit første lysanlæg. Fra starten 2 telefonmaster med en "Nartlampe" i hver som i 1972 blve udvidet til det dobbelte.

Frimærket blev brugt. I 1971 havde træner Hans Aage Petersen (senere borgmester) mere end 40 herreseniører til træning på denne meget begrænsede plads

Med lysanlæg skulle træningen jo allerede kunne starte i februar måned, men allerede en af de første vintre var det ved at kikke. Andre havde fået den glimrende ide og havde lagt en jordvold rundt om "frimærket" og overrislet den så man kunne løbe på skøjter. Til gengæld var det B1938 der måtte sørge for at fjerne volden så der kunne spilles fodbold

## Sportsavis 2. årgang nr. 3 – december 2000

I 1978 fik B 1938 for første gang sit eget lokale, hvor spillerne kunne mødes efter træning og kamp, og møder afholdes. Indtil da havde klublivet udspillet sig i Forsamlingshuset, og siden 1974 i Idestruphallens cafeteria.

Den første spæde start til egne lokaler blev taget i et kælderrum på Krogløvskolen. Lokalet havde indtil da været fælles oplagsrum for B 1938, Krogløvskolen og IVI (håndbold). Nu havde skolen og IVI ikke længere behov for pladsen, og B 1938 blev enerådende dernede.

Rummet blev malet, og lamper sat op, så det fra sæsonstart 1978 kunne bruges til spillermøder o.l.

Udgifter til istandsættelsen, kr. 1644 blev senere bevilget af kommunen. I december samme år bliver tanken om eget klubhus for første gang omtalt i protokollen. Idestruphallen havde siden sommeren 1977 'tumlet' med planer om en tilbygning, bl.a. indeholdende B 1938 og IVT (tennisklubben). Det var klart at B 1938 allerhelst ville have sit eget hus, men i betragtning af hallens fremskredne planer og tvivlen om hvorvidt et klubhus overhovedet kunne realiseres, enedes bestyrelsen på møder i december 1978 og februar 1979 om at arbejde for lokaler i Idestruphallen.

Efter adskillige møder med kommunen måtte halbestyrelsen imidlertid senere opgive planerne, og B 1938 står herefter på bar bund med hensyn til klublokaler, idet kælderlokalet ingenlunde var tilfredsstillende på længere sigt.



Kort efter, i marts 1980, får B 1938 nys om at en pavillon fra Østersøskolen bliver ledig, og efter ansøgning får klubben denne stillet til rådighed. På et møde giver kulturudvalget tilsagn om tilskud til materialer til etablering, men trækker senere dette tilsagn tilbage. Alligevel vælger bestyrelsen at tage imod pavillonen og derefter indrette den efterhånden som pengene rakte. Nu ville man have det klubhus.



Den 31. januar 1981 er det så flyttedag. Pavillonen er skilt ad, og Nakskov Kranudlejning fragter den i 2 dele fra Gedser til Idestrup.

Hård kritik på generalforsamlingen i november og borgmesteren havde i mellem tiden fået kulturudvalget til at skifte mening og igen give tilsagn om materialetilskud. I 1980 og 1981 dog kun kr. 5000,- (!) pr. år og i 1982 kunne man forvente kr. 30.000. I mellemtiden måtte klubben med bestyrelsen som kautionister låne penge af en privat långiver for at komme i gang med indretningen.

På grund af besværligheder med finansiering skulle der gå næsten et år, før klublokalet og endnu mere før baderummene kunne tages i brug.

Den 12. juni 1982 blev en skelsættende dag i B 1938. Klubhuset blev officielt indviet, og klubben havde for første gang fået fod under eget bord. Lige siden har huset dannet ramme og udgangspunkt for et særdeles aktivt klubliv.

Da pavillonen blev stillet til rådighed, var det en forudsætning at B 1938 og IVT delte klubhus. der var blandt medlemmerne ikke udelt tilfredshed med de første aftaler, der blev indgået foreningerne imellem. Så inden indvielsen var en ny aftale forhandlet på plads. En aftale der betød, at B 1938 skulle stå for hele den daglige drift. IVT trak sig i øvrigt senere helt ud af klubhuset

Allerede i 1984 følte man pladsen for trang, og bestyrelsen fremlagde på generalforsamlingen i november forslag til udvidelse med baderum, boldrum og mødelokale. I september 1985 blev fundamentet til tilbygningen støbt, hvorefter det 'overjordiske' planmæssigt blev bygget året efter, således at det stod færdigt til sæsonstart 1987, med officiel indvielse d. 23. august.

Senere, i 1995, kom så næste udvidelse. Denne gang med en tilbygning til klublokalet.

Og hvorfor fortæller Det nostalgiske Hjørne så historien om klubhuset netop nu? Jo, for nu begynder B 1938 og Støtteforeningen så småt at tumle med byggeplaner igen