

## Sønder Taastrup

Tåstrupvej 17

Matr. nr. 6 E

Ejendomsnr. 32889

Byggeår 1924

1924 - 1944 Hanne og Carl Marius Christensen  
1944 - 1976 Edith og Helmer Christensen  
1976 - 1986 Flemming Sommer Nielsen  
1986 - 1994 Maj-Britt og Carsten Petersen  
1995 - 2008 Brian Thomas  
2008 Flemming Sværke

I denne ejendom har været landsby smedje fra 1924 til 1994



Tåstrupvej 15  
Matr. nr. 6 I  
Ejendomsnr. 32897  
Byggeår 1925

Edvard Palle  
Inger og August Jensen

1999- Maiken Rita Kennild



Tåstrupvej 13  
Matr. nr. 6 G  
Ejendomsnr. 32895  
Byggeår 1900

1900 - 1974 Forskole for børn fra Sdr. Ørslev, Elkenøre, Sillestrup, og  
Sdr Tåstrup

1974 - 2009 Birgit og Karl Erik Nielsen

2009 - Rene Jensen Høy og Tanya Herskov



Tåstrupvej 12  
Matr. nr. 6 D  
Ejendomsnr. 32894  
Byggeår 1880

1880 - 1971 Brugsforening

1971 - 1986 Kristoffersen

1986 - 2000 Hanne — Elisabeth og Knud Åge Petersen

2000 - 2002 Sonja Pedersen og Benny Nielsen

2002 -2012 Marianne Pedersen Jensen og Niels Rømer Jensen

2012 Maria Jensen og Jimmi Sværke

Brugsforeningen bliver nedlagt i 1971





Tåstrupvej 11  
Matr. nr. 6 F  
Ejendomsnr. 32893  
Byggeår 1930

1930 - 1958 Hulda og Aksel Johansen  
1958 – 19xx Agnes og Aksel Jørgensen  
Finn Hansen  
1985 Charlotte og Kim

1985 - Lise og Peter Lauritsen



Tåstrupvej 9  
Matr. nr. 6 K  
Ejendomsnr. 32891  
Byggeår 1935

1935 - 1940

1940- 1941 Karen og Chr. Pedersen

Edith og Svend Åge Petersen Andreas  
Petersen

1988 Holger Knudsen

2004 Britt Sass



Tåstrupvej 7  
Matr. nr. 8A  
Ejendomsnr. 32890q  
Byggeår 1877

Ejendommen havde 2 lejligheder

1

1923 - 1959 Petra og Carl Rasmussen

I 1952 køber Carl Rasmussen hele huset 2

2

Karl Rosenkilde

Anton Mortensen

1952 - 1953 Teilmann

1953 - 1959 Peter Mogensen

1959 - 1960 Inger og Jens Åge Rasmussen

1960 - 1999 Inger og Jens Åge Rasmussen

1999 - Villy Clausen og Alice Bentsen





Tåstrupvej 5 "Koks gård"

Matr. nr. 2B

Ejendomsnr. 32889

Byggeår 1890

1866 - 1875 Simon Hansen Kok og Kirsten Nielsdatter

Peter Simonsen og Maren Kok

1875 - 1923 Ellen Kirstine og Lars Peter Mortensen

1923 - 1947 Eli og Otto Mortensen

1947 - 1991 Tove og Knud Bo Pedersen

1991 Bent Ringsing

I 1866 var gården Fæstegård under Nykøbing hospital

Gården bliver købt til selveje i ca. 1875



— I gammel tid hed gården i Sønder Tåstrup, som Ellen Valentin herover har tegnet, "Koks Gaard", men navnet er i de sidste generationer ikke blevet brugt. Fæstegården i Idestrup Sogn hørte under Sorø Akademi's Fæstegods, Hovedgården Ourupgaard eller Nykøbing Hospital på Falster. Efter et gammel arvefæste-skjøde, som Tove og Knud Bo Pedersen gemmer, kan man se, at gården i 1866 hørte under Nykøbing F. Hospital. Første kendte fæster er

Simon Hansen Kok, der var gift med Kirsten Nielsdatter. Efter hans død overdrager hun arvefæstet til sin søn, Peder Simonsen, der var gift med Maren Kok. Så gårdens navn har altså fulgt hende i daglig tale.

— Det kan være svært at læse de gamle skjøder og endnu svære at finde ud af, hvordan jorden omkring gården er blevet fordelt. Nabogården blev på eet eller andet tidspunkt lagt sammen med "Koks Gaard" \*der har nummer 5.

— Hvornår gården blev købt som selveje er ikke så lige til at sige, men da nabogårdene i Sønder Taastrup stort set er købt i 1875, må man gå ud fra, at det nok er sket omkring dette tidspunkt. Maren Koks og Peder Simonsens datter, Ellen KirStine, blev gift med Lars Peder Mortensen.

— L.P.Mortensen blev en markant personlighed i det gamle Idestrup Sogn. Han huskes bedst for sin indsats for Falsters Højspændingsværk, som i 1951 blev overtaget af SEAS. Han var medlem af sognerådet, var med til at bygge forsamlingshuset i Idestrup, så de mange gymnaster dengang kunne få plads at røre sig på og han stiftede blandt andet sognebiblioteket, som han gav plads i sin stue. Han døde i 1936, men da havde sønnen, Otto Mortensen, overtaget gården i 1923. Han var gift med Eli Matthiesen fra Jennelgård i Sønder Alslev Deres datter, Tove, blev i 1947 gift med Knud Bo Pedersen der kom fra Baarse på Sydsjælland. De driver nu de 60 tønne land og 20 tønner land i forpagtning. Deres tre drenge, Klaus Lars og Kresten, har vedtaget at "Koksgaard" så vidt muligt skal blive i familien.

Ud for "Kochsgård" i Sdr Tåstrup Tåstrupvej 5 stod denne mindesten med teksten: TIL MINDE OM Gdr.L.P.MORTENSEN OG HANS FREMSYNEDE INDSATS I 1912 VED STIFTELSEN AF FALSTERS HØJSPÆNDINGSVÆRK .

Lars Peter Mortensen var en af sin tids førerskikkelser og igangsættere. En stout bonde, der interesserede sig for det samfund han levede i. Tidligt forstod han, at elektriciteten også måtte ud på landet og allerede i 1907 havde han en samtale med overretssagfører Fr. Gråe, der var formand for Nyk.F. elektricitetsværk. Samtalen drejede sig om hvorvidt der af åre kunne sendes strøm til landet. Svaret var nej. L.P.Mortensen gav ikke op, men arbejdede i de kommende år for at få et elektricitetsværk i Idestrup. Det gjorde andre sogne også, og det er hans fortjeneste at man samledes om Falsters Højspændingsværk, der kom til at ligge i Sønder Ørslev. Utallige møder var han til og han havde brug for alle sine forhandlingsevner. Han gik personlig fra dør til dør og samlede underskrifter og det var en stolt dag da el-værket den 24 oktober 1912 bragte lys de mange hjem.

Stenen er senere flyttet til Højspændingsværket i Sdr. Ørslev i: 1987



Ud for Kochsgård i Sønder Taastrup står denne mindesten med teksten:  
Til minde om gdr. L.P.Mortensen og hans fremsynede indsats i 1912 ved  
stiftelsen af Falsters Højspændingsværk.

Lars Peter Mortensen var een af sin tids førerskikkelser og  
igangsættere. En stout bonde, der interesserede sig for det samfund han  
levede i. Tidligt forstod han, at elektriciteten også måtte ud på landet og  
allerede i 1907 havde han en samtale med overretssagfører Fr. Graae  
(skaberen af Marielyst ' som badested), der var formand for Nykøbing  
F. Elektricitetsværk. Samtalen drejede sig om, hvorvidt der

ad åre kunne sendes strøm til landet. Svaret var et ubetinget nej.

L.P.Mortensen gav ikke op, men arbejdede i de kommende år for at få  
et elektricitetsværk i Idestrup. Det gjorde andre sogne også og det er  
hans fortjeneste at man samledes om Falsters

Højspændingsværk, der kom til at ligge i Sønder Ørslev.

Utallige møder var han til og han havde brug for alle sine

forhandlingsevner. Han gik personligt fra dør til dør og samlede

underskrifter og det var en stolt dag, da el-værket den 24.

oktober 1912 bragte lys i de mange hjem.

Det var ikke kun højspændingsværket L.P.Mortensen interesserede  
sig for. Han stiftede også sognebiblioteket i Idestrup, købte en del bøger  
tit det og gav det rum og plads i sin stue. I en periode omkring 1920 var  
han medlem af sognerådet og han var med til at bygge det nye  
forsamlingshus i Idestrup. Der var for lidt plads til gymnastikken i det  
gamle forsamlingshus, da karleholdet alene havde 80  
medlemmer. Rent politisk var han skiftevis radikal og retsstatsmand  
og han var medlem af valgmenigheden og i bestyrelsen for Nørre  
Ørslev Højskole. Han nåede at være med til at bygge De  
gamles Hjem i Idestrup. L.P.Mortensen døde i 1936 • året før  
Falsters Højspændingsværk fyldte 25 år. I anledning af jubilæet  
oprettede værket en fond med hans navn - det skete til fordel for  
sognebiblioteket, som stod hans hjerte nær. Læs mere om denne  
initiativrige Sydfalstring i dette nummer af SydfalsterNyt.

---

Tåstrupvej 3 - Lundumgaard

Matr. nr. 1A

Ejendomsnr. 32888

Byggeår 1897

1897 - 1924 Laurits Petersen

1924 - 1946 Wegge Matiasen

1946 - 1978 Eva og Poul Vest Hansen

1978 - John Krogh



Bredevej 1 "Fangeland"

Matr. nr. 4a

Ejendomsnr. 26229

Byggeår 1951

1875 Jens Olsen (fæstebonde under Nyk.F. hospital)

1875 - 1924 Niels Rasmussen "Kromann"

1924 - 1963 Rasmus Rasmussen Kromann og søsteren Margrethe

1963 - 1999 Tove og Poul Kromann

1999 - 2000 Bent Ringsing

1999 - Willy Aabrandt Hansen

Gården "Fangeland" var fæstegård under Nyk. F hospital indtil 1875, den første fæste man kender navnet på var Jens Olsen der var havde arvet fæstet efter sin fader. I 1875 købes gården til selveje af Jens Olsens enke, og samme år gifter datteren sig med Niels Rasmussen kaldet "Kromann" fra "Dalsbogård", Sillestrupøvej 8 i Sdr.Tåstrup. I 1951 bygges nyt stuehus og udbygningerne renoveres. 1999 køber Bent Ringsing gården, jorden lægges ind under Tåstrupvej 5 og bygningerne sælges fra til anden side





Fæstebønderne på Falster følte sig ikke så underkuede, som bønderne, der levede under herremændenes luner og udnyttelse. Falster land tilhørte kongen, der gav befolkningen en mere retfærdig behandling. Selvom bønderne også her måtte udføre hoveriarbejde, var de mere selvbevidste og fandt sig ikke i ridefogedernes mishandling. Der er flere eksempler på, at bønderne i fællesskab trumfede deres rettigheder igennem.

Gården "Fangeland" i Sønder Tåstrup på Sydfalster var fæstegård under Nykøbing Hospital. Den første fæster man kender navnet på, var Jens Olsen, der havde arvet fæstet efter sin fader.

I 1875 købes fæstegården til selveje af Jens Olsens enke, og samme år gifter datteren sig med Niels Rasmussen - kaldet Kromann - som derefter overtog driften. Han var født på Dalsbogaard i Sønder Tåstrup.

Efter konens død giftede Niels Rasmussen sig med Sidsel Kirstine Hansen West fra Lommelev.

Sønnen, Rasmus Rasmussen Kromann overtog gården i 1924 og byggede den i 1951 om. Der kom et nyt stuehus til og udbygningerne blev istandsat.

Rasmus Rasmussen Kromanns søstersøn, Poul Kromann, overtog i 1963 "Fangeland" og dyrker nu 32 hektar jord, hvoraf de fire hektar ligger i det udtørrede Bøtø Nor. Ingen af gårdens fire børn har lyst til landbruget endnu !

"Fangeland" har været selvejergård i mere end 100 år. Oprindeligt med gamle bindingsværksbygninger. Netop i år kan Landboforeningerne øst for Storebælt fejre IOO-året for det første fællesdyrskue på Sjælland. Det sker på dyrskuepladsen, hvor man vil se, hvordan landbruget fungerede og bønderne levede i 1882. Husholdningsforeningerne på Falster vil blandt andet vise, hvordan et gammelt køkken så ud og virkede

Bredevej 1, Sdr. Tåstrup, 4872 Idestrup

18.12.2017 køber Heine Thomas Vangekjær ejendommen og river  
udbygningerne ned





Bredevej 3  
Matr. nr. 4B  
Ejendomsnr. 26231  
Byggeår 1902

Amanda og Hans Peter Larsen

2003 - Merete Bach



Bredevej 4  
Matr. nr. 1B  
Ejendomsnr. 26232  
Byggeår 1800

1800 - 1924 Arbejderbolig til "Lundumgård" Tåstrupvej 3  
1924 - 1979 Bernhard og Hansine Rasmussen  
1979 - 1999 Hansine Rasmussen  
1999 - 2003  
2003 - Christina Skøtt

Bernhard Rasmussen arbejdede i mange år på gårdene indtil han blev postmand, og Hansine Rasmussen gik ud som koge- og rengøringskone.



Bredevej 6 "Broagergård"

Matr. nr. 3A

Ejendomsnr. 26234

Byggeår 1873

1873 – 1936 Marie og Jørgen Peder Pedersen

1936 - 1941 Karen og Chr. Pedersen (forpagter for sin mor)

1941 - 1969 Karen og Chr. Pedersen

1969 - Kaj Jørgensen

Gården var stråtækt men bliver bygget om 1910. I 1969 bliver den solgt til søstersøn af Chr. Pedersen. Gdr. Kaj Jørgensen Pregehøjvej 7 i Tjæreby

01.08.2016 Køber Birgitte Pelmann Kristensen Broagergård og nedriver en del af bygningerne



På sin færd rundt omkring på Sydfalster for at finde og tegne nogle af de mange gamle slægtsgårde har Ellen Valentin fundet "Broagergaard" i Sønder Taastrup, som man ser på tegningen heroven.

Gårdens historie fortæller sig helt tilbage til dengang den var arvefæstegård under Sorø Akademi, der fik en del af sine indtægter fra afgifter af fæstegodset i blandt andet Sønder Taastrup.

Før Sorø Akademi overtog fæstegodset på Falster tilhørte det Maribo Klosters Strøgods. Bonden på en fæstegård ejede ikke gården. Han "lejede" den af ejeren, og et arvefæste betød, at hans arvinger havde forsteret til at overtage fæstet. En del af "lejen" blev betalt med hoveriarbejde for hovedgården, pligtkørsel for øvrigheden og meget andet. Alligevel var det attråværdigt at være fæstebonde fremfor at være indsidder eller bo i et gement fæstehus som landarbejder.

Broagergaard gik gennem flere led i arv i samme slægt. I 1873 overtog Jørgen Peder Pedersen gården. Dengang levede man så meget i det nære samfund, at familierne på Sydfalster var indgiftet i hinanden, så der næsten var tale om een stor familie. Jørgen Peder hentede da også sin kone i nabobyen, det var Birthe Marie Madsen fra Sillestrup. De fik syv børn, tre drenge og fire piger. Jørgen Peder Pedersen var iøvrigt sognerådsformand fra 1921 til sin død i 1936 i Idestrup Kommune. Det var dengang, hvor kommunens anliggender kunne klares fra sognerådsformandens skrivebord og hvor "arkiver" var hans skrivebordskuffe hjemme på gården.

Fra 1936 til 1941 drev sønnen Christian Pedersen Broagergaard for sin moder • Birthe Marie indtil han overtog gården. Han var gift med Karen Dunck fra Østlolland og de fik to drenge og tre piger. I 1969 overtog Christian Pedersens søstersøn, Kaj Jørgensen, Broagergaard. Så den er stadig i familiens eje.



Bredevej 8  
Matr. nr. 3B  
Ejendomsnr. 26235  
Byggeår 1910

1941 - 1958 Bertha Marie Pedersen  
1958 - 1974 Emma og Julius Nielsen  
1974 - Kirsten og Kurt Hansen

Huset har været bygget som aftægts bolig til "Broagergård" Bredevej 6  
og hørt til denne indtil 1958



Sildestrup Øvej 1 "Vængetgård"

Matr. nr. 3C

Ejendomsnr. 31041

Byggeår 1921

1921 - 1951 Ellen og Hans Bonde

1951 - 2005 Poul Erik Bonde

2006 – 2021 Lars Hansen (Ejendomshandler)

2021 NN

Gården kom til at hedde Vængetgård fordi den er udstykket fra 3 gårde i Sdr Tåstrup

Udbygningerne brænder i juli 1984 alle dyr bliver reddet. Bygges igen i samme stil



»Vængetgård« i Sønder Tåstrup, som Ellen Valenün her med tegnefokken denne uge, er ikke nogen gammel gård. Den blev opført af Ellen og Hans Bonde i 1921.

Gården kom til at hedde »Vængetgård« fordi den lå ved et område syd for gården, der hed Vænget

De 18 tønder landjord, der i dag hører til gården ejedes af tre gårde i Sønder Tåstrup, og det var Hans Bondes svigerfar, Lars Peter Mortensen, der formidlede handleme og samlede jorden til "Vængatgård".

Der er en særlig grund til at bygningerne er opført i den nordlige ende af landbrugsjorden. I 1921 var der ikke nogen direkte vej mellem Sillestrup og Idestrup. Der var kun en kirkesti, man kunne gå eller cykle på.

I 1937 blev kirkestien optaget som offentlig vej, og det blev dengang, som den første asfalterede vej i Idestrup, den fineste vej i sognet.

Ellen og Hans Bondes søn, Poul Erik, kom i 1951 hjem og forpagtede jorden til »Vængetgård«, som han overtog i 1959. Forældrene boede som aftægtsfolk på gården. Moderen døde i 1969, og faderen flyttede til De Gamles Hjem i Idestrup, hvor han døde i 1982.

Udbygningerne til »Vængetgård« nedbrændte i år - helt nøjagtigt den 24. juli 1984 - hvor en pyroman satte ild til. Ikke en eneste af de 43 grise indebrændte. Naboer og andre tililende fik hurtigt dyrene ud af stalden og bragt i sikkerhed.

Omkring den 1. oktober vil opførelsen af en ny stald i samme stil som den nedbrændte blive påbegyndt. Arbejdet med den nye stald er lagt hænderne på entreprenør og muremester Frede Vest Hansen.

Sildestrup Øvej 6  
Matr. nr. 2G  
Ejendomsnr. 31048  
Byggeår 1905

1905 - 1960 Arbejder bolig til "Dalsbogård" Sildestrup Øvej 8  
1960 - Elna og Poul Jacobsen "Dalsbogård"  
Tove Gad  
2007 Henning Vest Hansen, Bredevej 5 (anvendes som  
fodermesterbolig)





Sildestrup Øvej 8 "Dalsbogård"

Matr. nr. 2a

Ejendomsnr. 31060

Byggeår 1940

1910 - 1941 Hanne og Chr. Jacobsen

1941 - 1959 Elna og Poul Jacobsen

1959 - 1982 Inga og Hans Chr. Bonde

1982 - 1992 Inge og Hans Chr. Bonde

1992 - Doris Kimer

I 1940-41 river Chr. Jacobsen den gamle gård ned og der bygges ny. I

1992 bliver gården solgt til Doris og Niels Kimer „Lundledgård“

Tjæreby og jorden lægges sammen med „Lundledgård“ og stuehuset lejes ud.





*View from the house*



*House*



*House*



*View from the house*



*House*



*House*

*View from the house*

*View*

*View from the house*

*View from the house*

*View*

*View from the house*

*View*