

Navnet Ulslev's oprindelse

Sagnet fortæller at Ulslev har fået sit navn efter en høvding ved navn Ulf, hvis gravhøj ligger på Palleshøjs mark.

Baronen:

Hans Valthersen i Ulslev, en adelsmand, Baron af ukendt slægt, hvis segl viser et skjold med tre halvmåner over stjerne, tilskødede i 1554 en gård i Ulslev i Idestrup sogn, som han havde arvet efter sin mor, gården menes at være den, som nu Alfred Børresen har, den har matrikelnummer 1A og er beliggende Østersøvej 70. Ved udskiftningen var den nemlig frigård og berørtes derfor ikke af denne, og dens areal er der for heller ikke så stort som andres gårdes. Den er engang vundet på klør knægt, det foregik på den måde, at 3 adelsmænd sad og hyggede sig, så fik de lyst til at spille kort, men manglede en makker, så ville den ene have sin tjener til at hjælpe dem, men han undslog sig med den begrundelse, at han ikke havde noget at spille om, men så sagde adelsmanden at hvis han ville hjælpe dem med et spil, så måtte han, hvis han vandt over dem få hans gård i Ulslev, men hvis han tabte skulle han ingenting betale. Tjeneren gik ind derpå og han vandt, det var klør knægt der afgjorde spillet, adelsmanden stod ved sit ord og tjeneren var fra den dag fribonde .Det var ikke et sagn det var virkelighed.

Fortalt af Marie Jørgensen

Chr.d.9.kloster Nyk.f.

Gammel hollandsk mølle ved Ulslev strand (beskrevet af Ellen Valentin i Sydfalster Nyt)



Marie Jørgensen fortæller: I året 1° ° 0 sluttede fem husmænd ved Ulslev strand sig sammen om at bygge en hollandsk vindmølle til afløsning af de gamle besværlige håndkværne, De fem var Jens , Rasmus Jørgensen Jyde, Niels Jensen, Jens Olsen og Hans Larsen. Møllen blev bygget i skellet mellem Rasmus Jørgensens og Niels Jensens marker, Hans Larsen var stenhugger og satte grunden af sten der var hentet fra stranden. Kværnen var 33 tommer rhinsk-sten og i juni 1° ° 0 ankrede

kanonbåden "Marstrand" op ved kysten. Kaptajn C.O. Petersen kom i land og optog møllen som sømærke med navnet "Karens mølle". Han ville bestemt have den opkaldt efter sin farmor – i 1913

købte Marie Jørgensens far, H. Jørgensen Jyde, møllem til selveje. De andre ejere havde fået elektricitet. Marie siger at så vidt som hun husker gav han 50 kr. pr. part for møllen. Den blev brugt indtil 1937. Akselhovedet knækkede af og kværnen blev taget med hjem og sat i gang med en elektrisk motor men den malede ikke så godt ved det, Det var alligevel bedst når det var vindkraft der drev den. Marie Jørgensen kan huske de fire mænd som hendes far købte møllen af. Det var Rasmus Jensen, Niels Jensen som i øvrigt havde været med til at bygge den, Peder Rasmussen og Peder Olsen. Der har været andre møller ved Ulslev strand. Marie Jørgensen har her kun skrevet om sin egen mølle. Den blev i de seneste år kaldt "Jydens mølle". Det rigtige navn "Karens mølle" blev kun husket af familien selv.



Fredning og husmandskoloni (Planche fra Guldborgsund kommune opstillet på Havlykkevej)

Fredningen Ulslev Strand til Elkenøre Strand.

I 1971 blev området fra Ulslev Strand til Elkenøre fredet. Formålet med fredningen var bl.a at sikre befolkningens ret til. at opholde sig på stranden og til at bade der.

Fredningen beskriver også, at arealerne inden for fredningen skal bevares i deres nuværende tilstand og kun må anvendes efter deres hidtidige formål, således at ejendommenes karakter som landbrugsejendom ikke må ændres. Der må fx ikke plantes træer uden for haverne undtagen til fornyelse og bevarelse af eksisterende beplantning. Der må heller ikke bygges nyt, og tilbygninger skal godkendes.

Husmandskoloni

I atten hundredtallet, formodentlig i forbindelse med udflytningen, oprettedes i Ulslev langs med stranden en række af sytten små husmandsbrug på tre tønder land (ca. 1, 6 hektar).

Tanken med disse små brug var, at gårdene kunne have stabil arbejdskraft til sæsonarbejde vedrørende høst af korn og roer og at de derboende familier kunne supplere deres indtægt af de små brug med lidt fiskeri ind imellem. Man fik tilkendt "Ålegårdsret" d.v.s. fiskeri med bundgarn. Fiskeri har der dog ikke været drevet ret meget af, da den tids træbåde ikke kunne holde til at ligge på stranden.

De fleste af husene var lagt to og to ved siden af hinanden, hvilket havde visse fordele, så som at man de fleste steder havde fælles brønd. der blev også oprettet et antal vindmøller muligvis fire, placeringen af disse vindmøller kender jeg ikke, men nogen af dem var lagt tættere på stranden end den kampestensgrund der står tilbage, som den sidste rest efter møllerne. Møllen der har stået på den tilbageværende grund, har været brugt til at male korn med indtil ca. 1940, og har derefter stået ubenyttet hen indtil en storm væltede den i 1967. Denne mølle har også været sømærke, og som sådan været indtegnet på søkortene indtil den forsvandt.

For at undgå at området blev bygget til med Sommerhuse, blev der rejst en frednings sag, og i 1968 fredes området, således at offentligheden sikres adgang til veje og stier, samt ophold på Strandbredden.

I forbindelse med fredningen blev der lavet en bestemmelse om, at et antal mindre træhuse der lå neden for klinten, og som blev brugt som sommerhuse skulle fjernes. Disse sommerhuse som havde ligget der siden ca. 1936 i et antal på ca 10, var enten opført på pæle eller på mindre afsatser neden for klinten, hvoraf der endnu findes et par stykker. Ved fredningen i 1968 var der kun otte af disse huse tilbage, resten var enten flyttet eller bortskyllet af vandet. Selve klinten har igennem de år jeg har kendt den undergået en del forandringer. Nogle steder har klinten været så skrå at kreaturer har kunnet græsse, der har også været mange flere veje og stier ned til stranden.

Nu er der ingen af de oprindelige ejendomme, der drives som selvstændige landbrug selvom man i 1947 lavede en jordfordelingsplan, der gav de på det tidspunkt tilbageværende ejendomme et lidt større jordtilliggende.

Dette er fortalt af Poul Nielsen som havde sin barndom på Strandvejen 13 og senere drev Strandvej nr. 11 fra 1959 til 2001 som landbrug.

Af 1846-køftet fremgår det, at der var 16 parceller, alle bebyggede. Et enkelt af husene (Strandvejen 9) synes at være bygget før 1777 og er dermed ældst.

Omkring 1850 var der 13 huse tilbage og fra ca 1950 kun 9 huse det samme antal som i dag. Jordstykkerne i husmandskolonien var så små (3 tdr. land), at de ikke kunne brødføde en familie. Meningen var også, at husmændene skulle arbejde på gårdene og i øvrigt også lave lidt håndværk og det arbejde, de ellers kunne få.

I områdets sydlige del lå "Karens Mølle" der var i brug fra 1880 til 1937rens der var i brug fra 1880 til 1937.

Palleshøj – Tørvemosevej 2



I 1860 blev Palleshøj flyttet fra Ulslev by, Østersøvej 52 af Anders Larsen Palle som frikøbte ejendommen fra Nykøbing F. Hospital. Der blev bygget nye udbygninger i 1942 og længe med garage i 1959. Poul Edvard Schütt overtog gården i 1967 og Johanne og Marius Schütt flyttede til Tørvemosevej 1 som aftægt bolig.

Børge Schütt fortæller at hans oldefar Thomas Schütt (f. 22.10.1822 i Schönberg,

Holsten) omkring 1840 kom til Danmark sammen med Tesdorff som netop havde overtaget

Orupgård. Thomas Schütt var dræningsmester. – her skal det lige bemærkes at Tesdorff var den første i Danmark der begyndte at dræne jorden. Thomas fik en gård i Tjæreby. Sønnen Edvard Asmus Frederik f. 28.5.1858 Frisenfeldt, Gedesby sogn gifter med Maren Kirstine Andersen Palle 8.11.1882 i Idestrup og ved dette giftermål overtager han svigerfaderens gård, Palleshøj i Ulslev. Edvard og Maren's søn Jens Frederik Marius Schütt (f. 9.10.1891 i Ulslev) overtager gården efter forældrene. Jens er gift 12.11.1937 med Johanne Rasmussen Piil. Senere ejer Jens og Johannes søn Poul Edvard.

Børge fortæller videre at der ved strandkanten ved Ulslev lå en række små bade/sommerhuse som nu er revet ned.

Ved Palleshøj er der en stenhøj

På gården Palleshøjs marker i Ulslev ligger en kæmpehøj fra den yngre bronzealder for mellem 2500 - 3000 år siden. Det er „Palleshøj“. Højen har fået navn efter den slægt, der fæstede og siden ejede gården på hvis jordhøjen ligger.

Stendyssen består af to store liggester, der hviler på tre sten der står på enden. Der er en indgang fra syd der blev benyttet ved begravelse. Oprindeligt var disse sten omgivet af en fodkrans der bestod af en række mindre sten, der stod i en kreds af en bredde på tre til fire meter. I 1870'erne blev disse

sten brugt af ejeren på „Palleshøj“, Edvard Asmus Frederik Schütt, til at bygge en svinestald af. Om højen fortæller sagnet også at en høvding der hed Ulf skulle være gravsat i Palleshøj. Denne Ulf skulle have givet navn til Ulslev



Stranding af tysk skib 5.5.1945

Ved krigens afslutning 5. maj 1945 strandede et tysk krigsskib ved stranden ved Ulslev. Et andet tysk skib som lå længere ude kom til undsætning og hjalp skibet fri. Før skibene forlod Ulslev tyskerne i dialog med de lokale beboere. Tyskerne var ikke klar iver at krigen var slut men troede på danskernes forklaring om dette. Tyskerne forærede danskerne forskellige ting bl.a fik Viggo Ahlburg en riffel. Tyskerne spurgte hvilken vej de skulle sejle og fik forklaret at russerne var mod syd ved Gedser og at englænderne var i Stubbekøbing. De sejlede mod Stubbekøbing og her ender historien. Børge har historien fra sin far som var en af dem der var i kontakt med tyskerne.

Under krigen var der tre tyskere so overvågede Ulslev strand – de holdt til på Anna Skytte's gård (Elmely)

Ulslev Strandpavillon

Hvornår strandpavillonen er etableret som restaurant og dansested er foreløbig ukendt. Som sådan er den nedlagt i 1960'erne.

En Jakob som kørte med brød for bageren i Sdr. Ørslev huskes at have ejet pavillonen.

I dag bruges pavillonen som sommerbeboelse – blandt ejerne er/har været ejerne af BestSeller-gruppen.

Campinggården i Ulslev

Første kendt beboere er Ida og Lars Hansen og senere frem til 1960 Karoline og Laurits Løjmand. I 1960 er det Ivan og Edith Hansen som var brugsuddelere starter campingpladsen. I perioden 1988 – 2007 er det Ulla og Jens Bjerre Christensen og fra 2007 – 2012 Karen-Margrethe og Erik Stilling samt Anette og Hans Henrik Kåre, der driver pladsen I 2012 er pladsen overtaget af Susanne Lykkeberg og Henrik Verge

I 1960 køber Ivan Hansen (købmand i Ulslev) Laurits Løjmands ejendom for at starte campingplads. Den bliver åbnet 15 maj 1966 med forretning i ladebygningen. Senere i 1974 med cafeteria, nye toiletbygninger og kontor. Aftalen var at Laurits Løjmand skulle blive boende til sin død. Efter den tid bliver forretningen udvidet og i 1988 bygger Ulla og Jens beboelse oven på forretningen. De kom fra H s.Ivan Hansen)

